

Koen loopt met papa het voetbalstadion binnen. Het is druk en het lijkt wel of iedereen tegelijk naar binnen wil. Koen houdt papa's hand stevig vast. Op hun plaatsen aangekomen gaan ze gauw zitten. Op het groene gras ziet Koen al een paar voetballers. Zij doen hun warming-up. Eentje springt telkens omhoog, waarbij hij zijn knieën optrekt. Hij draagt een blauw shirt en een witte broek. Ziet Koen het goed? Knipoogde de voetballer naar hem?

Plotseling komen alle voetballers binnen. Mannen in blauwe shirts en witte broeken en mannen in rode shirts en zwarte broeken. Ze geven elkaar een hand en de scheidsrechter blaast op zijn fluitje: FUUT! De wedstrijd is begonnen.

De voetballer die naar hem knipoogde heeft de bal te pakken. Hij omzeilt drie tegenstanders op weg naar de goal. De keeper komt op hem af, maar ook deze wordt gepasseerd, door de benen. En ja hoor: hij scoort! Om hem heen staat het publiek te springen en te juichen. De voetballer loopt op zijn medespelers af en samen doen ze een dansje. Dat heeft Koen vaker gezien. Hij kent het dansje uit zijn hoofd. Ze noemen het de 'hokey pokey'...

