

Mmmm, lekker, 't wordt weer herfst. Koen loopt met zijn moeder door het bos. Wat een kleuren! En overal liggen kastanjes en eikels en beukenootjes.

“Koen, kom eens hier!” Koen draait zich om. Zijn moeder zit onder een notenboom. Om haar heen liggen wel driehonderd noten. “Heb je honger?” vraagt ze. “Ja, lekker, ik lust wel een noot”. “Lust je deze kwartnoot?” Een kwartnoot? denkt Koen, ik wil een hele noot! Ik heb honger als een paard.

Zij moeder zegt “zullen we een liedje zingen?” Hè, denkt Koen, wat bedoelt ze nou? Waar heeft ze het over? Geef mij nou maar gewoon een noot. Lekker.

“Weet jij eigenlijk dat je met noten muziek kunt maken?” zegt zijn moeder. “Ja, dat weet ik”, zegt Koen. En nu begrijpt hij het. Zijn moeder denkt dat je met walnoten muziek kunt maken. Maar dat klopt niet. Je kunt muziek maken met muzieknooten.

